

Dansk Sociologi nr. 01 i 2005 er netop udkommet. Årets første nummer handler om demografi og tager en række samfundsaktuelle problemstillinger under behandling:

Ældrebyrden er overvurderet

Er ældrebyrden en trojansk hest, der anvendes til at smugle nyliberale reformer ind ad bagdøren? Det kritiske spørgsmål stiller Mathias Meijer i artiklen *Ældrebyrden til eftersyn*. Fra politisk side, fra Velfærdskommissionen og fra Det Økonomiske Råd bliver befolkningsaldringen – at vi i Danmark bliver stadig relativt flere ældre, men samtidig færre til at forsørge os – udråbt til at være et stort problem, som kalder på reformer af velfærdsstaten. Men hvilke forudsætninger baserer de pessimistiske beregninger af befolkningsudviklingen sig egentlig på? Forfatteren analyserer nogle af disse forudsætninger i et historisk og internationalt perspektiv: Stigningen i den totale forsørgerbyrde i 2040'erne vil ikke være væsentligt større, end den var 1960'erne, men fremover bliver det de mere omkostningskrævende ældre, der skal forsørges. I forhold til andre vestlige lande er Danmark imidlertid klædt ganske godt klædt på til den demografiske udfordring. For det første har vi fordel af vor høje fertilitet og mortalitet, som betyder, at Danmark er et af de absolut langsomst aldrende samfund. For det andet har vi tidligere og i langt videre udstrækning end andre lande gennemført reformer på bl.a. pensionsområdet for at kunne finansiere ældrebyrden. Derudover, forventer forfatteren også, at befolkningens fremtidige uddannelsesniveau bliver højere end antaget. Det vil påvirke beskæftigelsen i gunstig retning. Formodentligt forbedres også for de ældres helbred, og herved bliver de offentlige plejeudgifter mindre end forventet. Alt i alt vurderer Meijer derfor, at den fremtidige økonomiske udfordring bliver væsentlig mindre, end man ellers gør den til. Og netop på den baggrund kan man spørge, om befolkningsaldringen er en reel trussel mod velfærdssamfundet, eller om den måske bruges til at liste reformer ind, som forskylder forholdet mellem stat, marked og civilsamfund i retning af mere marked og mindre stat.

Kvindens migration og den globale omsorgsøkonomi

Kvinder udgør en stigende del af verdens migranter og får øget betydning i den globale (omsorgs-)økonomi. Usentimentalt og indfølelse beretter to etnografisk orienterede artikler om kvinders strategier for at opretholde omsorgen og forsørgelsen for deres efterladte børn og andre familiemedlemmer på tværs af landegrænser. Begge bidrag rykker ved vore vanlige moralske forestillinger om både migration og familieband. I rollen som familieforsørgere indebærer latinamerikanske mødres migration til Europa, at moderskabet bliver omdefinert og nye typer familierelationer bliver skabt, skriver Ninna Nyberg Sørensen i sit bidrag om *Den globale familie – opløsning eller transnationalisering af familien*. Og på baggrund af et feltarbejde blandt thailandske "postordredrebrude" i Nordvestjylland gør Sine Plambech bl.a. op med tanken om, at man knytter importerede brude til trafficking. Billedet er langt mere komplekst. Kvindernes migration er oftest et bevidst valg, og det er ukorrekt, hvis man kun anskuer dem som ofre.

Andre bidrag

Blandt temanummerets øvrige bidrag er en analyse af Michael Murphy om ligheder og forskelle i det fertilitetsmønster, man ser hos forældre og deres børn samt hos hel- og halv søskende; en artikel handler om selvmord blandt ældre, der har for nylig mistet deres partner; et bidrag kommenterer demografiens status i Danmark i både historisk og aktuelt perspektiv; endelig har den svenske professor Göran Therborn skrevet et essay om familie, seksualitet og magt gennem det 20 århundrede – globalt set. Temanummeret er redigeret af lektor Lisbeth B. Knudsen og lektor Mai Heide Ottosen.

Om Dansk Sociologi

Tidsskriftet *Dansk Sociologi* er det eneste videnskabeligt funderede sociologiske tidsskrift i Danmark. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. *Dansk Sociologi* udkommer fire gange om året og bringer peer-reviewed artikler, kronikker, kommentarer, essays, review-essays og en lang række anmeldelser af sociologisk faglitteratur. Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologiforening.

c/o Sociologisk Institut
Att.: Lene El Mongy
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
Postboks 2099
Tlf: 35 32 35 02
Fax: 35 32 39 40
SE/CVR nr: 14371737
E-mail: mail@dansk-sociologi.dk
www.dansksociologi.dk